

Social- og Ældreministeriet

sssv@sim.dk

cc. minl@sim.dk

København, 12. februar 2021

Høringssvar vedrørende:

Forslag til handlingsplan for FN's verdensmål

Først og fremmest tak for, at vi får mulighed for at komme med input til forberedelsen af regerings handlingsplan for FN's verdensmål.

I Kirkens Korshær arbejder vi med seks ud af FN's 17 verdensmål; 1, 2, 3, 10, 11 og 12. Vi vil sætte en stopper for fattigdom, sult og ulighed. Og vi vil fremme sundhed, boliger, der er til at betale og trivsel hos udsatte. Og så vil vi sikre bæredygtigt og ansvarligt forbrug.

I indkaldelsen af input hedder det: Ministeriet fokuserer særligt på verdensmål nr.1 om afskaffelse af fattigdom, og verdensmål nr.10 om mindre ulighed.'

Inkluder mål 'stop sult' i fokusområde

Vi vil gerne opfordre ministeriet og regeringen til også at inkludere mål nr. 2 – stop sult – i sit fokusområde. For selvom det ikke burde være sådan i Danmark, så er der mennesker her til lands', der mærker sulten. Vi hjælper dagligt mennesker i Danmark med at få noget at spise - og nok at spise. Det kan være et måltid i en af vores varmestuer. Det kan være en pose madvarer til at klare weekenden - eller det kan være en madpakke til resten af dagen.

I Børnecaféen på Christianshavn smører vi hver dag 15 madpakker til skolebørn. Særligt i coronatiden har sulten banket på hos nogle af de familier, vi arbejder med. Det er omkostningstungt at have alle hjemme på fuld kost. Vi møder forældre, der går sultne i seng, springer måltider over eller ikke køber vigtig medicin. Familier, hvor madpakker og vinterjakker er basale mangler. Vi møder socialt udsatte voksne og ældre, der ikke længere har adgang til de samme fællesskaber, der før i tiden også betød mad og en ekstra skilling; de 'normale' småjob eller indtægter fra flaskesamling er væk, og med et lille indtægtsgrundlag slår pengene ikke længere til.

Målene hænger uløseligt sammen

At stoppe sult er også at stoppe fattigdom. At stoppe fattigdom er også at stoppe ulighed. At stoppe ulighed er også at sikre sundhedsydelser og boliger til alle. Derfor hænger de tre mål i vores optik uløseligt sammen og bør være fokusområder for ministeriet. Vi er klar over, at der er mange berøringsflader i de tre mål til andre ministeriers ressort – fx når det kommer til ydelser og ydelsesniveau, til lige adgang til sundhedsydelser, til en bolig, der er til at betale og et grønnere og mere bæredygtigt samfund. Så meget desto mere vigtigt og rigtigt er det, at handlingsplanen går på tværs af alle ministerier og er bredt forankret i regeringens arbejde.

Derfor er vi også nødt til at nævne de øvrige tre mål, vi arbejder med i Kirkens Korshær. Det gælder mål nr. 3, sundhed og trivsel, det gælder



**KIRKENS
KORSHÆR**

Nikolaj Plads 15
1067 København K
Tlf. 3312 1600

kk@kirkenskorshaer.dk
www.kirkenskorshaer.dk

mål nr. 11, bæredygtige byer og lokalsamfund, og det gælder mål nr. 12, ansvarligt forbrug og produktion.

Livet på gaden eller som socialt udsat er hårdt. Det tærer på både psyken og fysikken. Udsatte mennesker i Danmark kæmper med et ringere helbred end andre. Når gaden er dit hjem, er det ikke bare lige at få kontakt til lægen. Det er blandt andet derfor vi driver sundhedsrum eller har udkørende sundhedspersonale.

På samme måde burde det også være en selvfølge, at mennesker i Danmark har adgang til en bolig, der er til at betale. Men sådan er det ikke i Danmark. Alt for mange lever et hårdt liv uden et hjem. Det skal vi gøre noget ved – og det burde være et stædigt fokus også i regerings arbejde med at leve op til verdensmålene.

I Kirkens Korshær giver vi tag over hovedet til nogle af dem, der mangler ly i den kolde nat. Vi bakker fx op om 'Housing First'-tilgangen, når den bliver parret med den rigtige støtte og hjælp til den enkelte – en støtte og hjælp, som vi ofte og gerne bidrager med i tæt samarbejde med det offentlige system.

Endelig bør bæredygtighed og ansvarligt forbrug være en vigtig forudsætning for velfærdssamfundets fortsatte udvikling – et mål vi konkret understøtter i vores arbejde med genbrug. Det er ikke kun bæredygtighed for klima og miljø – det er også social bæredygtighed; for i de frivillige fællesskaber i vores 240 butikker – mange af dem i mindre byer – er vi med til at sikre mening med tilværelsen for mange mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet og liv i de byer og lokalsamfund, vi er en aktiv del af.

Kirkens Korshær står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

Med venlig hilsen



Helle Christiansen
Chef for Kirkens Korshær